

*20) En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden. Ezechiël 2:6.*

Heer God u sprak het eerste woord, daarop ontstonden de voor ons zichtbare dingen. Mensen woorden kunnen opbouwen, maar breken vaak af, ze zijn zo vaak meedogenloos. Leer mij met vertrouwen op Uw Woord voor mensenwoorden niet bevreesd te zijn. In naam Hem die dikwijls ook door mijn woorden werd gekwetst, Uw Zoon. Amen